

Un Cadeau Inespa C Ra C Na 633

Eindelijk regent het op de Droge Prairie. Veilig beschut in hun tipi vermaken Yakari en zijn vriendinnetje Regenboog zich met hun speelgoed. Plotseling beeft de aarde, de tipi stijgt op, wint hoogte en zet koers naar de toendra. Op initiatief van Nanabozo, het Grote Konijn met magische gaven, begeven de twee papooses zich naar het Hoge Noorden, waar de zon 's zomers nooit ondergaat. Ze ontdekken daar een onbekende fauna: kariboes, lemmings, muskusossen... Ze krijgen er met allerlei gevaren te maken, zelfs met wolven, en ontdekken een klein en weerloos schepsel. Het is maar goed dat een fascinerende witte vogel - de sneeuwuil Harfang - over hen waakt...

Je moet veel van mannen houden

Homoërotische jeugdherinneringen.

Yakari en de sneeuwvogel

Solange, een Franse actrice die het tot Hollywood heeft geschopt, ontmoet op een sterrenparty ten huize van de onweerstaanbare George Clooney een zwarte acteur uit Canada. Ze krijgen een gepassioneerde affaire, maar Kouhouesso (Kameroens van afkomst) houdt meer afstand dan de geobsedeerde Solange. Zijn focus ligt elders: hij wil Conrads Heart of darkness verfilmen, en wel ter plekke, in de binnenlanden van Congo. Een krankzinnige onderneming, maar zelfs Oprah Winfrey wil er geld in steken. Voor de toch al kleine filmrol van blanke vrouw waar Solange op aast, denkt Kouhouesso aanvankelijk aan Gwyneth Paltrow of Kim Wilde. Hoe dan ook volgt Solange hem naar het diepst van donker Afrika.

Het witboek

'Griezelig aannemelijk. Een van Folletts beste.' Time Londen, begin 1914: zijn naam is Feliks. Hij is naar Londen gekomen om een moord te plegen die de loop van de geschiedenis voorgoed zal veranderen. Feliks is een meester in het manipuleren, en heeft vele andere wapens tot zijn beschikking. Maar zijn tegenstanders zijn de voltallige Engelse politie, een briljante en invloedrijke lord, en de jonge Winston Churchill zelf. Tegen zo 'n overmacht is niemand opgewassen - behalve de man van St. Petersburg. De pers over De man van St. Petersburg ' Een geweldige thriller en een uitstekende roman. Follett overtreft zijn concurrenten!' Newsday ' Knetterende spanning, misschien wel zijn beste tot nu toe!' San Diego Union

Zijn naam was Feliks. En hij kwam uit Rusland om een moord te plegen die de geschiedenis voorgoed zou veranderen.