

Scitex 5120 Inkjet Printer

Een evolutionair horrorverhaal dat zo van de pagina af springt en je bij de keel grijpt. Denk Jurassic Park, maar dan met extra spierballen. Dit is één wilde rit! James Rollins, auteur van de bestsellers Steen der Wijzen, De Zwarte Orde, Taal der Engelen, Het Laatste Orakel, Zandstorm en Dag des oordeels Henders Island is geen stukje paradijs op aarde. Het heeft zich miljarden jaren lang in extreem isolement kunnen ontwikkelen tot een habitat voor de meest exotische, vraatzuchtige en dodelijke roofdieren die je je maar kunt voorstellen. Een kleine groep wetenschappers plaatst een mobiel laboratorium op het eiland en begint in een race tegen de klok gegevens te verzamelen. Aan de ene kant is er de dreiging van het Amerikaanse leger, dat niets liever wil dan Henders zo snel mogelijk platbombarderen, en aan de andere kant zijn er de levensgevaarlijke Henders-wezens. Een ding is duidelijk. Als ook maar één van de Henders-wezens de oversteek naar het vasteland zou maken, dan zou dat zo drastisch ingrijpen in de bestaande biotoop, dat de mens in razend tempo uitgeroeid zou worden. Warren Faby volgde toen hij elf was al colleges in neurobiologie aan de TU van Californië. Hij begon te schrijven op zijn twaalfde. Eiland is zijn debuut, een ongemeen spannende, zeer filmische evolutionaire thriller met een intelligente, wetenschappelijke onderbouwing.

Een oude man gaat dood. Een priester neemt hem de laatste biecht af. Wat volgt is het verblijsterende verhaal van een moord en de levens die daardoor verwoest zijn. Alleen: de priester is geen priester. Thomas Lyon maakt films en zit met de bekenitens van de oude man behoorlijk in zijn maag. Het maakt hem in zeker opzicht tot medeplichtige en dat terwijn hij zelf net bezig is. Met een film die gaat over een onopgeloste moord!Het onderwerp van zijn film is de verhangung van de vrouw van een jockey ruin een kwart eeuw daarvoor. Naarmate Lyon vordert met zijn film vindt hij steeds meer tegenstanders tegenover zich. Sommigen blijken iets te maken te hebben met de eerste, sommigen met de tweede moord. Er vinden aanslagen en overvallen plaats, en tot slot voert Dick Francis zelfs wilde paarden ten tonel op het moment dat de echte moordenaar wordt onmaskerd.

Het kookboek "Feestelijk koken, recepten en tips" helpt u om feestelijke gerechten te bereiden en toch rekening te houden met uw diabetes.
Bohn Stafleu van Loghum is voor het Nederlandse taalgebied d uitgeverij voor de gezondheidszorg. Met deze uitgaven probeert de uitgever u te stimuleren uw diabetes positief in te passen in uw leven. Veel lees en kookplezier!

Sleutel tot de kracht

Tweestrijd

De beslissing

Six Sigma voor Dummies

Pluralisme in de medische Ethiek

Omdat mensen nietzelf kunnen kiezen volgens welk receptzijhun kindervensen vorm geven, is beginn en respect erg belangrijk. Dit boekje is een schitterend instrument om kinderen te introduceren in de complexe wereld van fertiliteitsbehandelingen. Het ondoet de problematiek van de taboes waarmee fertiliteitsbehandelingen vaak nog zijn omgeven en helpt inzien dat het niet uitmaakt volgens welk recept je op de wereld gekomen bent. Kortom, een aanrader voor groot en klein"

Een aan lager wal geraakte Engelsman van middelbare leeftijd gaat op onderzoek uit als enkele ex-collega's, allen briliante wetenschappers, vermoord zijn.

De 17-jarige Céline sluit zich uit onvrede over haar situatie thuis aan bij een sekte, waarvan oud-commissaris Keizer zich afvraagt of er ook criminele dingen gebeuren. Vanaf ca. 13 jaar.

Kleine Dorrit

Tot stof vergaan / druk 1

De vrouw die naar Kaashgar fietste

Receptenboekje Hee Baby's Worden Gemaakt

American Printer

Wat is er met het oogt zo gezellige dorpje gebeurd? Waarom gedragen de inwoners zich zo vreemd? En wanneer zal de telefoon en radio verbinding zich weer herstellen? Op een nacht worden Molly en Neil wakker van een onheilspellende geur en een enorme stortbui. Wanneer ze de televisie aan willen zetten, komen ze erachter dat ze volledig afgesloten zijn van de buitenwereld in hun afgelegen huis in de bergen van Californië. Met hun hoofden vol zorgen en vragen rijden ze naar het nabijgelegen dorpje, maar treffen er Amerikaanse auteur Dean Ray Kooztz (1945) staat bekend om zijn spannende thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy, science fiction of satire bevatten. Veel van zijn werken bereikten de New York Times-bestsellerlijst, waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van de grootste New York Times-bestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105 boeken geschreven waarvan er meer dan zestig in het Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 500

In 1923 reizen de Engelse zussen Lizzie en Eva naar de Chinese stad Kashgar. Onderweg helpen zij bij een bevalling, worden van toevrij beschuldigd en gevangengenomen. In het huidige Londen hoort de eenzame, jonge Frieda dat ze de erfgename is van een pas overleden vrouw van wie ze nog nooit heeft gehoord. Het spoor wijst naar Kashgar.

Al vanaf haar 11e jaar is een Brusselse vrouw verliefd op een getrouwde kunstschilder.

Het Cupcake Café

Meneertje Slordig

Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen... Toch?

Schijnbeweging

Euripides' Medea

'Verwaalde bladeren' is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen..? 'Verwaalde bladeren' is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die verborgen gehouden? Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lente-serie!

Isaac Swift, een vijftiendertigjarige wiskundige, is in jubelstemming. Na jarenlang vruchteloos ploeteren in de marge heeft hij de hellige graal in zijn handen: de oplossing van een beroemd en berucht wiskundig probleem, waar zijn collega's al eeuwen hun tanden op stuk hebben gebeten. In een delirische roes die enkele weken heeft aangehouden is het hem gelukt de top van het wiskundig hooggebergte te bereiken: in een stralen moment van inzicht heeft zich een schitterend panorama voor hem ontvouwd. Er is slechts één plagiaat. In een ragfijn geconstrueerd verhaal roept Schogt de iJle luchten op van het wiskundig hooggebergte: de eenzame beklimning, het balanceren op de grens van waanzin en welhaast goddelijk inzicht. De aarde trekt. In dit inspirerende boek over inspiratie wordt het gevecht tussen hemel en aarde op onnavolgbare wijze verbeeld.

Een voormalig FBI-agente maakt samen met een vroegere collega jacht op een seriemoordenaar die vrouwen verbrandt.

Eiland

Over Gedeelde Idealen Uit Een Linkse Periode

De Wilde getallen

Nathan's vlucht

New York State Contract Reporter

Liefde als het erop aankomt van Daniela Krien is een sprankelende roman over liefde in al haar facetten. Over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. Liefde als het erop aankomt van Daniela Krien vertelt de verhalen van vijf vrouwen die opgroeiiden in de DDR en als jongvolwassenen de val van de Muur meemaken. Judith, Brida, Malika en Jorinde zijn volwassen geworden tegen het einde van de ddr en hebben de val van de Muur meegemaakt. Waar eerder grenzen waren, is nu vrijheid. Maar vrijheid is evengoed dwingend. Het dwingt je keuzes te maken. Hun zoektocht naar geluk en liefde hebben de vaniel van elkaar gemeen. Maar wat betekent liefde eigenlijk, in deze tijden? Paula ontmoet op een zomeravond haar toekomstige echtgenoot. Ze krijgen een kind, maar dat sterf en hun verdriet is eindeeloos. Judith, Paula's beste vriendin, heeft een bijna meisjesachtig verlangen naar tederheid. Maar dan raakt ze onbedoeld zwanger. Brida is schrijver; een vrouw die laveert tussen het zorgen voorhaar kinderen en haar drang te schrijven. Malika was een talentvolviolin; de hoop op een mooie toekomst versliegt echter wanneer haar man haar verlaat. Dan doet haar succesvolle zus Jorinde haar een ongehoord aanbod. Liefde als het erop aankomt gaat over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. 'Wie over honderd jaar iets wil leren over het leven van vrouwen van nu, zal het doen aan de hand van Kriens roman.' – Sächsische Zeitung 'Dit is hét boek dat ik zou willen onderhandigen aan iedereen die meer te weten wil komen over hedendaagse Duitse literatuur, het land en het volk.' – Denis Scheck, WDR 'Aangrijpend en ontroerend, zonder ideologische pretenities maar mét uterst precieze observaties van het alledaagse.' – Deutschländfunk

Het eerste deel van een tweedelige serie van Jenny Colgan, bestsellerauteur van Café Zon & Zee en De kleine bakkerij aan het strand, Issy Randall kan bakken. Nee, meer dan dat – Issy kan verblijvend luchtige, hemelse taarten maken waar het water je van in de mond loopt. Haar talent heeft ze van haar grootvader, in wiens bakkerij ze is opgegroeid. Wanneer ze haar (oersaäie) baan kwijtraakt, besluit ze dat het tijd is voor de Grote Stap. Gewapend met recepten van haar grootvader, de hulp van haar beste vrienden en van de lokale bankmanager die zijn nek voor haar uitsteekt, opent ze Het Cupcake Café. Maar Issy heeft absoluut geen idee waar ze aan begonnen is. Al haar mood – en veel cake – is ervoor nodig om een ramp te voorkomen... 'Een groot feest, van begin tot eind.' 'Sophie Kinsella 'Onweerstaanbaar.' 'Jill Mansell

Meneertje Slordig maakt overal een bende van, en dat vindt hij helemaal niet erg. Maar dan ontmoet hij twee wel erg nette mammetjes, en die denken daar hêél anders over. Meneertje Slordig is het elfde deeltje van de Menvrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!

De brandende maan

Verwaalde bladeren

Society affairs

dyslexie vriendelijk

De zwarte spiegel

Een Argentijn raakt zozeer in de ban van een 13-jarig meisje dat hij zichzelf niet meer meester is.

Kleine Dorrit is een verhaal van vele misplaatste genegenheden en één onzelfzuchtige liefde die hoe kan het anders in het einde alles overwint. Bijna alle figuren zijn gevangenen, sommigen in letterlijke zin, anderen figuurlijk: gevangen in vooroordeel, in valse illusies, in raadselachtige zielsberoeringen. Daarom is een van de grote motieven van dit rijke boek dan ook zeer passend een gevangenis voor insolvente schuldenaren. Hier leeft sinds onheuglijke tijden William Dorrit, een patriarch onder zijn medegevangenen, en de vader van Amy Dorrit, 'Kleine Dorrit', waaraan het boek zijn naam ontleent. Maar dit 'kind van de gevangenis' (zij is in de Marshalsea geboren) is merkwaardigerwijze vrijwel de enige figuur in het boek die werkelijk vrij is, door haar onbaatzuchtige aanhankelijkheid tegenover haar vader en tegenover allen die haar omzingen veelal uitbuiten. Zij luistert naar haar hart, in tegenstelling met de gehele wereld binnen en buiten de gevangenis die slechts ook heeft voor het eigenbelang, op monsterachtige schaal vergroot, is het departement van Omhaal, gedreven door enige bevoorrechte, die in hun nutteloze bureaucratie de levens van individü en volk fijnsmalen, tot hun eigen meerder voordeel.

Mustread: hartverwarmende en humoristische roman! Soms moet je alles op het spel zetten om iets te vinden Andrew zit vast in zijn leven, en in zijn troosteloze baan als ambtenaar waarin hij contact probeert te zoeken met de nabestaanden van eenzame overledenen. Gelukkig heeft hij een liefhebbend gezin om hem 's avonds zijn zorgen te laten vergeten. Althans, dat denken zijn collega's. Wat begon als een klein leugentje is inmiddels uitgegroeid tot een fantasiewereld met een vrouw en twee kinderen. Het is voor Andrew een aangename ontsnapping uit zijn eenzame bestaan. Daarom brengt de Inmiddels-meer-dan-vriendschap met zijn nieuwe collega Peggy hem ook zo uit evenwicht... Durft hij alles op het spel te zetten en haar de waarheid te vertellen? Het is onmogelijk om niet verliefd te worden op Andrew en de halsbrekende toeren die hij uithaalt om zijn verzinself te verdoezelen. Iets om voor te leven is een hartverwarmende roman over risico's nemen wanneer je denkt alleen nog maar te kunnen verliezen. 'Ik houd met heel mijn hart van dit boek.' – New York Times

roman

Gevangenis met een open deur

Iets om voor te leven

Drie kleine konijntjes

Delft en de Oostindische Compagnie

Anna Walsh ligt volkomen uitgeteld bij haar ouders op de bank in Dublin. Ze was zo gelukkig met haar knappe echtgenoot Aidan, haar appartement in Manhattan en haar wereldbaan. Nu kan ze nog maar aan een ding denken: waar is Aidan gebleven? Anna belt en mailt hem elke dag, maar Aidan reageert niet. Anna besluit terug te gaan naar New York, naar haar huis en haar werk. Daar is het leven er niet eenvoudiger op geworden. Wat is er toch met haar huwelijk aan de hand dat Aidan niet meer met haar wil praten? Nog steeds in de war zoekt Anna het 'hogerop'.

Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdvwenen broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in haar gevok heeft.

Als een oproep naar het alarmnummer vanuit een afgelegen vakantiehuis al na één woord abrupt wordt afgebroken, besluit agent Brynn McKenzie om poolshoogte te nemen. In het huis vindt ze de lichamen van een man en een vrouw. Ze zijn vermoord door twee huurmoordenaars die nog steeds in het huis rondlopen. Brynn weet uit het huis te ontsnappen. Op de vlucht in de bossen rond het vakantiehuis vindt ze de doodsbange Michelle, een loegee van het stel dat dood in de woonkamer ligt. Brynn moet al haar vaardigheden, sluwheid en politietraining inzetten om samen met Michelle de moordenaars te slim of te zijn. Maar de twee mannen zullen niet rusten tot beide vrouwen uit de weg zijn geruimd...

Namiddag van een schrijver

Gegrepen

Italiaanse literatuur na 1900: 1945-2000

Feestelijk koken recepten en tips, koken met diabetes

Huisarts En Praktijkmanagement

Nadat een 12-jarige jongen uit zelfverdediging een bewaker in de jeugdgevangenis heeft neergestoken, wordt hij op zijn vlucht gevolgd door de politie en een huurmoordenaar.

Inleiding tot een methode voor het doorvoeren van extreme procesverbeteringen in bedrijven en bij de overheid.

De gedachten van een schrijver die zijn werk onderbreekt met een wandeling.

De Jaren Zestig Herinnerd

Dodelijk inzicht

Wilde paarden

Kom terug bij mij

Een wereld van Verschild

Een getrouwde christelijke vrouw komt in tweestrijd als haar eerste, doodgewaande man toch in leven blijkt te zijn.

Om het leven van zijn doodzieke zusje te redden, krijgt Kim opdracht om naar het land Legenda te gaan en de Koning der Regenbogen te bereiken, maar de Zwarte Reuters laten geen middel onbeproeft om te verhinderen dat hij zijn doel bereikt.

Bij het runnen van een huisartsenpraktijk komt heel wat kijken. U krijgt te maken met een grote groep patiënten aan wie u zorg verleent. Maar er is meer. De patientendossiers moeten worden bijgehouden. U krijgt te maken met personeel en collega's. En natuurlijk is daar de administratie van het geheel. Verder dient u op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg, beleid, financiën en wat al niet meer. In Huisarts en praktijkmanagement komen al deze aspecten van praktijkvoering aan de orde. Van de dagelijkse werkzaamheden tot het personeelsbeheer. Van ketenzorg tot praktijkaccreditatie. Ook krijgt u informatie over het delegeren van werkzaamheden, het optimaal indelen van uw tijd, het toepassen van ICT, de samenwerking met collega's en meer. Het boek reikt handige links aan om verder te lezen op het internet. Huisarts en praktijkmanagement is een handzaam en informatief boekje voor wie de eigen praktijk eens goed onder de loep wil nemen.

Het strand van Oostende

Computer Networks

Liefde als het erop aankomt

Huisarts En Ondernemen

Schrijft Thomas Mann een pittige aanklacht tegen het naziregime in de Zwitserse krant? De Nobelprijswinnaar aarzelt of hij een open brief moet publiceren, en daar heeft hij alle redenen voor. Zürich, 1936. Wat een teleurstelling, de hoofdredacteur was er niet! Hij moest zijn open brief aan diens assistent overhandigen. Als Thomas Mann het gebouw van de Neue Zürcher Zeitung verlaat, beginnen ernstige twijfels hem te plagen. Was zijn aanklacht niet te onbezonnen, te voorbarig? Wat als die brief verkeerd uitpakt? Zijn boeken zullen verboden en misschien zelfs verbrand worden, de Gestapo zal zijn Joodse uitgever in Berlijn nog meer onder druk zetten, zijn huis in München zorgvuldig doorzoeken en manuscripten en zijn archief in beslag nemen. Vrienden hebben hem al gewaarschuid om in godsnaam niet terug te keren uit zijn Zwitserse ballingschap. Het gevaar dat de nazis hem oppakken en verhoren is te groot, hun woede over zijn essay over Richard Wagner mateloos. De Nobelprijswinnaar wordt verscheurd door angsten en twijfels. Hij heeft al weken niets meer geschreven, zijn inkomsten uit Duitsland zijn onzeker. Zijn kinderen Klaus en Erika zetten hem onder druk om zich eindelijk uit te spreken tegen de nazis. Hoe langer hij over zijn situatie nadenkt, hoe meer hij beseft dat hij voor een keuze tussen twee kwaden staat. Linksom of rechtsom hij moet een beslissing nemen. Ook al zijn de consequenties voor hem, zijn familie en vooral zijn werk onvoorspelbaar.

Malory, Dana en Zoe. Drie jonge vrouwen die elkaar op een stormachtige avond ontmoeten in een indrukwekkend landhuis, waar ze een aanbod krijgen dat hun levens voorgoed verandert... Een ding heeft Zoe McCourt wel geleerd: met hard werken kun je heel wat bereiken in het leven. Is ze daar zelf niet het beste voorbeeld van? Zo is het haar tegen alle verwachtingen in toch maar gelukt om als alleenstaande moeder een prima bestaan op te bouwen samen met haar zoon! Nu het haar beurt is om een goude sleutel te vinden, twijfelt ze echter of alleen hard werken wel genoeg is. Ze vermoedt dat ze een belangrijke les zal moeten leren: dat ze niet alles alleen hoeft te doen, en hulp mag aanvragen. Ook als die hulp van Bradley Vane komt - de eerste man in tien jaar die haar hart op hol brengt...