

## Raclette Fondue Gu Einfach Clever Gu Altproduktio

*In dit zesde deel van de spectaculaire Isaac Bell-serie wordt de onverschrokken privédetective naar West-Virginia gestuurd om undercover als mijnwerker zien te achterhalen wie achter het complot tegen de Gleason Consolidated Coal & Coke Company zit. Als er in zijn bijzijn en dat van honderden andere mensen een goederentrein vol met kolen ontspoord en er tientallen doden vallen, wordt de druk om de dader in de kraag te vatten alleen maar groter voor Isaac Bell.*

*Dolfje ontdekt dat mevrouw Krijtjes kwaadaardige plannen heeft. Kan hij zijn vrienden redden? Een spannend en grappig avontuur voor lezers vanaf 8 jaar. Tot Dolfjes schrik is het waar: mevrouw Krijtjes is terug. Gelukkig is ze heel lief geworden in het OZDM, poeslief zelfs. Maar wie zijn die twee magere dames, die als drie druppels water op Krijtjes lijken? Gaan zij 's nachts uit roeien in het Weerwolvenbos? En waarom verdwijnt opeens iedereen? Eerst Leo, dan opa weerwolf, dan... Paul van Loon: al 10 boeken bekroond door de Nederlandse Kinderjury.*

*'Eén groot literair plezier.' – Neue Zürcher Zeitung 'Wat Charles Lewinsky aanraakt verandert in goud; een adembenemend, bitterboos verhaal. Spannend van de eerste tot de laatste bladzijde.' – SRF Winter 1944. De Beierse Alpen vormen – nog wel – een vredige omgeving. Een ideale plek om het bedreigde Berlijn te ontvluchten. Een kleine filmploeg strijkt neer in Kastelau om daar een vurige propagandafilm op te nemen, een hart onder de riem voor het Duitse volk. Althans, dat is wat de dorpsbewoners moeten geloven. Het belangrijkste is dat het er overtuigend uitziet! Alleen zo kunnen ze de oorlog overleven en bovendien hun carrière redden. Maar de komende nederlaag van de Duitsers begint zich steeds scherper af te tekenen, waardoor ook het karakter van de film verandert. In plaats van een propagandafilm wordt het een verzetsfilm tegen de nazi's. Uit telkens nieuwe leugens en uitvluchten ontstaat een web van intriges en onverwachte gebeurtenissen. Zelfs het leven van de filmmakers komt op het spel te staan. Lewinsky schetst op magistrale wijze hoe mensenlevens tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog aan een zijden draad hingen. 'Een buitengewone roman over de kracht van de leugen.' – Fokus 'Lewinsky is erin geslaagd een even diepzinnige als buitengewone roman over de macht van de leugen te schrijven.' – Neue Zürcher Zeitung 'Een perfect opgebouwde roman.' – Sonntagszeitung 'Alleen maar helden biedt fantastische stof voor een film.' – Brigitte 'Een tragikomische geschiedenis over liefde en verraad, over eerzucht en lafheid.' – Neue Zürcher Zeitung 'De cliffhanger is een stijlmiddel dat Lewinsky met veel plezier toepast in zijn wervelende roman. Een reflectie over schuld en onschuld ...' – Frankfurter Rundschau 'Alleen maar helden leest als een literaire puzzel.' – Schweiz am Sonntag 'Je wilt de werkelijke spelers leren kennen en hun verhalen lezen ... meer kun je niet van fictie verlangen.' – 54books 'Lewinsky heeft een geraffineerd verhaal geschreven. In feite zijn het minstens drie verhalen, die je voor de prijs van één te lezen krijgt.' – Sächsische Zeitung*

*rubberband sieraden om zelf te maken*

*De overstrooming*

*Gertrude Bell : raadgever van koningen, avonturier, bondgenoot van Lawrence of Arabia*

*INDOOR GRILLEN*

*De verborgenheden van Londen*

*Praktisch Russisch voor beginners, met volledig getransliterende tekst.*

*Oog om oog, tand om tand? In het antieke Rome, 72 jaar voor Christus, gelden er andere wetten, al helemaal als het gaat om een slaaf die zijn meester vermoordt. Het enige dat de daders hebben achtergelaten is het verminkte lichaam en het woord 'Sparta'. Terwijl detective Gordianus de Vinder de daders probeert op te sporen, vindt namelijk de bloedige opstand van Spartacus plaats - Rome is in rep en roer. Uiteindelijk wordt het ongenadige bevel om alle slaven van de vermoorde meester binnen drie dagen te doden als straf... Alleen het vinden van de werkelijke daders kan dit bloedbad voorkomen. Zal het Gordianus lukken om op tijd de waarheid te achterhalen en tientallen onschuldige slaven te redden van de dood? 'Dood van een slavendrijver' is het tweede deel in de Roma Sub Rosa-reeks van bestsellerauteur Steven Saylor. Steven Saylor (1956) is een Amerikaanse schrijver die vooral bekendheid heeft verkregen met zijn historische thrillers in de Roma Sub Rosa-reeks, waarin hoofdpersoon Gordianus de Vinder moordzaken probeert op te lossen in het antieke Rome. Met zijn eindeloze kennis van de Oudheid en klassieke literatuur weet hij lezers wereldwijd te vermaken met misdaadromans ten tijde van Julius Caesar, Cleopatra en Cicero. Ook de Roma-reeks is populair, waaronder het gelijknamige eerste deel, dat een New York Times-bestseller werd. Naast zijn historische romans schreef hij ook erotische fictie onder het pseudoniem Aaron Travis.*

*Nadat Izzy op haar motor is aangereden door de mondaine Gina Lawrence raakt ze bijna alles kwijt: haar twee lat-relaties, haar baantje en haar woning. Gina heeft zo haar eigen zorgen: haar man heeft haar verlaten voor zijn zwangere vriendin. Katerina, Izzy's bijdehante tienerdochter, vindt dat Gina best wat verantwoordelijkheid mag tonen voor de gebeurtenissen, en maakt dat op originele en niet mis te verstane wijze aan Gina duidelijk. Ondertussen klimt Izzy met vindingrijkheid en optimisme weer uit het dal, vastbesloten om te scoren...*

*De fouten van de moeder*

*Kill Zone*

*Minnares vande duivel*

*Alleen maar helden*

*verhalen*

*Een gevierd kunstenares die zeer nare ervaringen met een man gehad heeft, ziet haar gevoelens voor hem langzaam veranderen.*

*De nieuwe internationale erotische sensatie, waarvan al meer dan een miljoen exemplaren werden verkocht. Tachtig*

*dagen blauw is een spannende, verleidelijke, overrompelende liefdesgeschiedenis die je doet snakken naar meer. Summer is een violiste bij een groot orkest en woont sinds kort in New York. Onder het toezien van haar dirigent, Simón, bloeit haar carrière op. Maar een nieuwe stad, en nieuw succes, brengen nieuwe verleidingen met zich mee, en het duurt niet lang of Summer is terug in een gevaarlijke, geheime wereld van intriges en verlangens die ze dacht achter zich te hebben gelaten. Intussen voelt hoogleraar Dominik, haar Londense minnaar, zich gefrustreerd door Summers afwezigheid. Hij besluit naar New York te gaan omdat hij niet langer zonder haar kan leven. Maar terwijl hij denkt Summer tegen haar duistere kant in bescherming te kunnen nemen, realiseert hij zich niet dat zijn eigen passies misschien wel veel destructiever kunnen zijn voor hem – en voor haar. Tachtig dagen blauw, het spannende tweede boek in de reeks van Vina Jackson, is zo mogelijk nog verleidelijker dan het eerste. Vina Jackson is het pseudoniem van twee bekende schrijvers, die voor het eerst, en anoniem, samenwerken. De een is een succesvol auteur, de ander een schrijver die ook werkzaam is in de Londense City. Lezersreacties: `Fantastisch, je moet alle drie de boeken lezen. Zeer de moeite waard en een goede verhaallijn. Onmogelijk om weg te leggen! `Een duister erotisch verhaal over overheersing en onderwerping.*

*`Hannah is de chroniqueur van de duistere kant van het Westerse welvaartsleven waarin intermenselijke haat en naijver onuitgesproken kolken achter de dagelijkse façade van naschoolse opvang, chardonnaytjes en leesclubjes. Brandschoon is een portret van emotioneel vampirisme verpakt in een moordintrige, dat de lezer onvermijdelijk en ietwat onaangenaam doet denken aan patronen in de eigen sociale kring. NRC Opnieuw weet Sophie Hannah, de `koningin van de psychologische thriller , haar lezers te boeien met een huiveringwekkend verhaal. Amber weet meer dan ze toegeeft, zelfs aan zichzelf. Ze weet dat ze niet meer kan slapen sinds iemand haar beste vriendin vermoord heeft door haar huis in brand te steken. Ze weet dat het niet normaal is als vier van je familieleden twee dagen verdwijnen, zonder aankondiging of bericht, en vervolgens al zeven jaar lang doen alsof dat nooit is gebeurd. En ze weet dat diep in haar geheugen de waarheid verborgen ligt over wat er al die jaren geleden is gebeurd. Verteerd door het vage, onbestemde gevoel dat het tijd is om uit te zoeken wat er precies is gebeurd, gaat ze met hulp van een hypnotherapeut op zoek naar antwoorden.*

*Maar voor een brandschoon geweten moet je soms een hoge prijs betalen `Een intrigerende schets van de onzekerheden van het geheugen en de manier waarop trauma je denken bepaalt. Onderkoeld, berekenend en huiveringwekkend:*

*Brandschoon is opnieuw een verslavend boek van Sophie Hannah, om in sneltreinvaart doorheen te gaan met alle lichten aan. Observer `Sophie Hannah stijgt boven zichzelf uit met Brandschoon Een multidimensionaal labyrint dat in het hart een geheim verbergt dat zelfs naar Hannah s maatstaven extreem ijzingwekkend is. Independent on Sunday*

*Als een bloem in de knop*

*Dood van een slavendrijver*

*Uit de maat*

*Echo's*

*Het grote BORA Tepan boek*

Het ultieme romantische kerstboek! Twaalf dagen voor kerst van Jenny Bayliss is hilarisch en ook nog eens superromantisch. Twaalf dates met twaalf verschillende mannen. Het lot zou Kate goed gezind moeten zijn... Als het op relaties aankomt, zegt de vierendertigjarige Kate Turner graag 'Bah, humbug'. Het besneeuwde, slaperige stadje Blexford zit immers niet bepaald vol met date-waardige, leuke mannen. Trouwens, wie heeft een man nodig als ze haar geluk heeft gevonden in haar carrière als ontwerper en in haar 'bijbaantje' als bakker voor het café van haar jeugdvriend Matt? Maar dan schrijft haar goedbedoelende beste vriendin Laura haar in voor een datingbureau. Daar beloven ze eenzame singles te helpen om liefde te vinden voor de kerstvakantie begint...

De Brontës in Brussel: een victoriaans drama Charlotte Brontë, een domineesdochter uit Yorkshire, Engeland, hunkert naar avontuur. Ze vat het idee op om samen met haar zus Emily talen te studeren in het buitenland. Het katholieke en mondaine Brussel, de hoofdstad van het piepjonge koninkrijk België, bezorgt hun een culturele schok. Het gerucht gaat zelfs dat de koning een minderjarige maîtresse heeft. In het pensionaat van madame Heger, te midden van rijke en verwende jongedames, proberen Charlotte en Emily zichzelf te blijven. Maar dan wordt Charlotte verliefd op de heer des huizes, Constantin Heger

Bernard Shaw, Lied van een dode London, oktober 1968. In een steegje achter de Abbey Road Studios is een jonge vrouw gevonden, naakt en gewurgd, haar identiteit een mysterie. De omstreden rechercheur Cathal Breen leidt het onderzoek en wordt bijgestaan door zijn nieuwe collega, agente Helen Tozer: een onhandige kletskaus, plattelandsmeisje en de eerste vrouw op de afdeling moordzaken. Het is Tozers gewiektheid die aanwijzingen oplevert over de toedracht van de moord. Ze volgen een spoor van bloedvergieten, diep de provincie in, waar Breen en Tozer steeds dichterbij een moordenaar komen die alles te verliezen blijkt te hebben. Een lied van dode lippen is een thriller die je in één adem uitleest, voor de liefhebbers van Jo Nesbø en Arnaldur Indridason. 'Een eersteklas thriller, die zich afspeelt aan de dampende zelfkant van de swingende jaren zestig... Het iconische jaar 1968 zal nooit meer hetzelfde lijken.' C.J. Sansom, schrijver van Winter in Madrid 'Een meeslepend verhaal.' The Guardian 'Overtuigende sfeer, levendige dialogen en een geweldig politieduo.' The Times

Nighthawk

Twaalf dagen voor kerst

Proef van letteren, welke gegooten worden in de nieuwe Haerlemsche lettergieterij van J. Enschedé

Koningin van de woestijn

Zomerslank met Sonja / druk 1

Op de Mekongrivier in Thailand glijdt een primitieve kano door het water. De man die erin zit is de voormalige inspecteur Tom

Stilton. In zijn zak zit een foto van een onbekende man. Hij is op weg naar de zogeheten Gouden Driehoek, op zoek naar een monster. Een reis om zichzelf te verzoenen met de verschrikkelijke misdaad die hij onlangs heeft begaan. In Stockholm heeft Olivia R ö nning heel andere problemen. Een gezin is in hun auto gedood, en deze gruweldaad bracht een schok teweeg in heel Zweden. Een dader wordt gearresteerd en veroordeeld en de zaak wordt gesloten. Maar op een dag krijgt Mette Ols ä ter een schokkend telefoontje. De zaak moet worden heropend en Olivia moet bewijzen dat er grote fouten zijn gemaakt.

In een klein dorp aan de Oder drijven Abel Hradtscheck en zijn vrouw Ursel rond 1850 een bloeiende herberg en groothandel. Maar Abel is verslaafd aan gokken en heeft speelschulden. Wanneer zijn schuldeiser betaling eist, overtuigt Abel zijn vrouw ervan mee te werken aan een ingenieus moordplan, waardoor de schuld in een keer verdwenen is. In het plan speelt het twintig jaar oude lijk van een Franse soldaat, dat Abel bij toeval in zijn tuin ontdekte, een belangrijke rol. Alles lijkt te verlopen zoals Abel het had uitgedacht, maar hij heeft geen rekening gehouden met een spelbreker: zichzelf.

Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers! Boordevol patronen en instructies voor supergave rubberband sieraden! Ben jij er klaar voor om de coolste en leukste sieraden en accessoires zelf te maken? Met de veelkleurige rubberen bandjes van Band-it kun je alle kanten op. Maak je outfit compleet met een hippieriem, versier een haarspeld of tas met schattige bloemetjes of hang je armen vol met de mooiste combinaties van verschillende armbanden. Met de stap-voor-stapinstructies in het boek heb je alle technieken zo onder de knie en je krijgt uitleg over de verschillende looms waarmee je je creaties kunt maken. Inclusief patronen en instructies voor supergave accessoires! In dit boek vind je: - Stap-voor-stapinstructies met handige tips - Uitleg over het gebruik van de verschillende looms: Band-it loom, Rainbow loom®, Cra-Z-loom of FunLoom - Supergave accessoires: van oorbellen, armbandjes en ringen, tot versieringen voor op je tas - Veel (kleur)variëaties voor elke stijl Het enige wat je nodig hebt is een loom, haaknaald, plastic clips, elastiekjes in jouw lievelingskleuren en dit boek om te zien hoe je de accessoires stap voor stap kunt maken. Waar wacht je nog op?

Band-it! [Www.banditsieraden.nl](http://www.banditsieraden.nl)

De vorst der bleekgezichten

Koudvuur

Band-it!

Vrees het duister

Ik dacht het niet

**Brandneue Rezepte für heiße Pfännchen und brodelnde Töpfe.**

**Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.**

**Wanneer het meest geavanceerde vliegtuig ooit boven de Grote Oceaan verdwijnt, nemen Kurt Austin en Joe Zavala deel**

aan een dodelijke wedstrijd om de machine te lokaliseren. Rusland en China willen de revolutionaire technologie ook in handen krijgen, maar de Verenigde Staten hebben grotere zorgen: de X-37 draagt een lading gevoelige materie uit de bovengrenzen van de atmosfeer met zich mee. Als de lading ontdooit, zal het een catastrofe van bijna ondenkbare proporties ontketenen. Het NUMA-team riskeert alles om een ramp te voorkomen.

Waan

Russisch voor Dummies + CD

Monster High

Soldaat Varlot

Tachtig dagen blauw

Twintig jaar na dato probeert een vrouw alsnog te achterhalen wat er is gebeurd met een kleuter die werd gekidnapt en wiens ontvoerder net uit de gevangenis is ontslagen. 'Zinderende actie, politieke intrige, gave gadgets en hyperrealistisch.' – Lee Child 'Razendsnel geschreven, nagelbijtend spannend... Hopelijk volgen er nog veel meer thrillers met Swanson.' – Booklist Kyle Swanson, scherpschutter bij de U.S. Marines, moet als enige overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een geheime missie te volbrengen. Kill Zone is het eerste deel in de intrigerende en levensechte Sniper-serie. Jack Coughlin gebruikt zijn ervaring als scherpschutter bij de U.S. Marines en giet dat samen met de explosieve situatie in het Midden-Oosten en de Amerikaanse drang tot daadkracht in een hyperrealistische en bloedstollende thriller. Een Amerikaanse generaal wordt in het Midden-Oosten gevangengenomen door terroristen die hem binnen enkele dagen dreigen te onthoofden. Vlak voordat het zwart voor zijn ogen wordt, hoort hij zijn gijzelaars tot zijn verbijstering Amerikaans-Engels spreken. Wie zouden het in vredesnaam zijn? Kyle Swanson, de beste scherpschutter van de U.S. Marines, dobert tijdens een vakantie op een jacht in de Middellandse Zee, als hij opdracht krijgt een missie op te zetten om de generaal in veiligheid te brengen. Maar wanneer Swanson en zijn mariniers zich voorbereiden om in de Syrische woestijn te landen, vliegen ze in een hinderlaag. Hoe kon de vijand van hun missie weten als die alleen bekend was bij een aantal hooggeplaatste Amerikaanse officiers? Nu moet Swanson, de enige overlevende van zijn missie, het duistere hart van de woestijn betreden om zijn missie te volbrengen. Algauw

stuit hij op de meest gevaarlijke vijand die hij had kunnen treffen: Amerikaanse landgenoten. Het lot van de gegijzelde generaal ligt in handen van scherpschutter Swanson. 'Coughlin, een gerenommeerd scherpschutter, beschrijft het strijdtoneel met indrukwekkende accuratesse.' – The Washington Post Jack Coughlin was de scherpschutter met de hoogste rang van de U.S. Marines tijdens de Irakoerlog. Hij heeft in het Third Battalion, Fourth Marines gediend tijdens de inval van Bagdad en is over de hele wereld op missie geweest. Kill Zone is het eerste deel van de spectaculaire Sniper-serie. Biografie van de Britse reiziger en Midden-Oosten deskundige en adviseur van de Britse regering inzake Midden-Oosten kwesties (1868–1926).

Gewoon doorgaan

Lied van een dode

de geheime liefde van Charlotte Bronte in het negentiende-eeuwse Brussel

Spiritualiteit van beneden

Zomerleugens

Tessa heeft twee jonge kinderen en is getrouwd met een beroemde kinderarts. Ze heeft haar eigen carrière opgegeven om zich op haar gezin te richten. Iedereen denkt dat Tessa het thuis prima naar haar zin heeft. Valerie is advocaat en alleenstaand moeder van de zesjarige Charlie. Na de zoveelste teleurstelling heeft zij zich voorgenomen nooit meer verliefd te worden ? en al helemaal niet op foute mannen. Hoewel beide vrouwen in dezelfde buurt in Boston wonen, hebben ze weinig gemeenschappelijks behalve de heftige liefde voor hun kinderen. Tot Charlie op een avond een ernstig ongeluk krijgt.

Danielle Steel, De fouten van de moeder Elke vrouw maakt keuzes, maar wat kies je als je familie op het spel staat? Olivia Grayson heeft altijd voor haar werk gekozen, en heeft haar kinderen eigenlijk verwaarloosd. Olivia wil dat goedmaken met een droomvakantie, maar het loopt helemaal anders dan ze had gehoopt. Maken haar kinderen nu dezelfde fouten als hun moeder? Danielle Steel heeft van haar 85 romans ongeveer 650 miljoen exemplaren verkocht in bijna 50 landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en haar romans staan stevast in de bestsellerlijst van The New York Times. Ook in Nederland en Vlaanderen is haar populariteit ongeëvenaard.

Emma Funnell zwaait de scepter over Bramble House. Haar echtgenoot Patrick heeft het huis ooit als huwelijksgeschenk voor haar laten bouwen, maar hij is gestorven en de bejaarde Emma is nu de spil waar het huishouden om draait. In Bramble House wonen nog drie generaties Funnell-vrouwen. Zo is er Emma's dochter Victoria, een weduwe, zwaar op de hand en dikwijls overgeleverd aan diepe depressies. Lizzie, Victoria's dochter, zit gevangen in een liefdeloos huwelijk met Len Hammond, een verbitterde man die de agressie die in hem huist maar nauwelijks kan beteugelen. Hun dochter Peggy is een vrolijke

zestienjarige. Haar jeugd eindigt echter onherroepelijk wanneer een zeer onwelkome gebeurtenis Bramble House op zijn grondvesten doet schudden...

Nog niet dood

De meester

Aquarel voor beginners

Tophit

Boze drieling

In de kleine Ierse badplaats Castlebay woont Clare O'Brien. Haar grote droom is ooit aan het benauwde stadje te ontsnappen. Als ze jaren later de kans krijgt in Dublin te studeren, kruist haar pad weer dat van David Power, student geneeskunde en de zoon van de enige dokter in Castlebay. Ze vallen als een blok voor elkaar en niets lijkt ze in de weg te staan. Hun relatie wordt op de proef gesteld wanneer ze door hun ouders gedwongen worden te trouwen en terug te keren naar hun geboorteplaats. David geniet van zijn status als kersverse, rijke dokter. Clare lijdt echter zwaar onder de afkeurende houding van haar schoonmoeder en de bemoeienis van haar dorpsgenoten. span lang="EN-US"Is hun liefde sterk genoeg?

Het is herfst in Göteborg. Een aantal mannen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, zijn het slachtoffer van een reeks incidenten. De auto van een gangster raakt beschadigd. Een schrijver huurt een afgelegen huis om rustig te kunnen schrijven, maar krijgt ruzie met zijn buurman. Een politicus verdwijnt op mysterieuze wijze. In een parkeergarage wordt een man in een auto vermoord. Hoofdinspecteur Erik Winter komt erachter dat al deze gebeurtenissen hun oorsprong hebben in een ander misdrijf, dat plaatsvond tijdens een lange, hete zomer dertig jaar geleden en dat nooit is opgehelderd. Beschouwing door twee benedictijner monniken over de mens met zijn onvermogen als basis voor een christelijk leven.

Onder de perenboom

Schuldig

De provocateur

Brandschoon

Raclette & Fondue

‘ Opwindend... Opnieuw een sterk bewijs van het enorme talent van de auteur. Becky Masterman speelt op meesterlijke wijze met de verwachtingen van de lezer. ’ Janet Maslin, The New York Times Ex-FBI-agente Brigid Quinn is beschoten, gestoken en als lokaas gebruikt voor een seriemoordenaar. Ze wist echter altijd op haar instinct en haar FBI-training te vertrouwen. Maar nu, terwijl ze het rustiger aan wil doen, krijgt ze te maken met een verdronken jongen. De familie van het slachtoffer is ervan overtuigd dat zijn dood geen ongeluk was. Razendsnel moet Quinn alle puzzelstukjes in elkaar zetten, omdat ze ook zelf weer wordt bedreigd, en het gevaar is veel dichterbij dan ze denkt... ‘ Een van de meest memorabele FBI-agenten sinds Clarice Starling. ’ Publishers Weekly ‘ Brigid Quinn is een heldin om van te houden. ’ Linwood Barclay William M. Kelleys ‘ Uit de maat ’ is een van de scherpzinnigste allegorie ë n van de black struggle in Amerika. In het diepe Zuiden van Amerika,



anno 1957, in een slaperig stadje in een fictieve staat die verdacht veel lijkt op Mississippi, neemt de zwarte deelpachter Tucker Caliban, nazaat van een legendarische slaaf, op een dag een opvallend besluit. Hij strooit zout over zijn akkers, steekt zijn huis in brand, en vertrekt met vrouw en kind richting het Noorden. Van de ene op de andere dag volgt de hele zwarte bevolking van het stadje, en vervolgens van de hele staat, in zijn voetsporen. De blanke bewoners blijven verbijsterd achter. Wat heeft Tucker Caliban, en met hem in zijn kielzog 'hun' zwarten, tot deze uittocht bewogen? Het verhaal is verteld vanuit de wisselende perspectieven van de blanke achterblijvers – destijds een unicum voor een zwarte schrijver.

Na de poppen en de animatieserie eindelijk het langverwachte boek!;;;Griezel-highschoolreeks: een succesformule Melody verhuist van Beverly Hills naar Oregon en komt op een nieuwe school met wel heel bijzondere leerlingen. Zo zijn daar Frankie Stein, die door haar vader in elkaar is gesleuteld en nu voor het eerst naar buiten mag en naar een echte school; Cleo, die wel een Egyptische prinses lijkt; Clawdeen, die sterk behaard is en Lagoona Blue, die zo'n droge huid heeft dat ze wel schubben lijkt te hebben. En dan is er ook nog een heel leuke buurjongen, D.J. Maar die doet soms zo vreemd dat Melody echt niet weet wat ze aan hem heeft. Als er paniek in de stad uitbreekt omdat er een 'monster' is gesignaleerd, bedenken de vriendinnen een list om ervoor te zorgen dat zij als buitenbeentjes eindelijk geaccepteerd worden.