



seksleven waar Casanova aan onderdoor zou gaan.

Hyperintelligentie, Gaia en de mens

De Nederlandse tegel

F staat voor Fataal

waarom lief zijn vrouwen geen stap verder brengt

vreemdeling in een eigenzinnig land

Dochters van Kopervrouw / druk Herdruk

Moslina zoekt match Het ware geloof heeft ze gevonden, maar waar is de ware in de liefde? Toen ik dertien was wist ik dat ik met John Travolta ging trouwen. Op een dag zou hij voor mijn deur staan, waanzinnig verliefd op me worden en me vragen met hem te trouwen. Daarna zou hij zich bekeren tot de islam en een toegewijde moslim worden. Shelina houdt een verrassend geheim verborgen onder haar hoofddoek: ze is op zoek naar de ware. Met aan de ene kant haar traditionele familie en de imams in haar omgeving, en aan de andere kant haar romantische idealen, besluit ze om de weg te bewandelen waarop vele moslims haar zijn voorgegaan: ze wil Mr. Right vinden via een gearrangeerd huwelijk. Shelinas boeiende avontuur begint als een zoektocht naar de ware maar onderweg leert ze ook zichzelf en haar geloof beter kennen. Liefde met een hoofddoek is het waargebeurde en grappige verhaal van een van de meest vooraanstaande moslimschrijfsters uit Engeland en biedt een uiterst vermakelijk, fris en verrijkend inzicht in wat het betekent om een zelfbewuste moderne moslima te zijn.

Encyclopedie van symbolen in de westerse kunst van de Middeleeuwen tot nu, zowel uit de klassieke mythologie als uit de christelijke traditie.

De onzekere eerstejaarsstudente Maria verhuist van het platteland naar Dublin om daar te gaan studeren. Ze vindt er een kamer bij de vriendinnen Ruth en Ja ë l, die haar hartelijk verwelkomen en haar wegwijs proberen te maken in de grote stad. Langzaam gaat het bij Maria dagen dat de relatie tussen Ruth en Ja ë l een andere is dan ze aanvankelijk dacht. En hoe meer ze begrijpt, hoe meer ze ontdekt over haar eigen seksualiteit. Geroerd was het debuut van Emma Donoghue die met de roman Kamer haar grote, internationale succes beleefde.

Een prachtig, ontroerend verhaal over familie, vriendschap, liefde en hereniging Lekker ontspannen om zelf te lezen met Kerst, of om cadeau te doen! Eigenlijk kan Anna Kerstmis niet uitstaan. Om haar broer een plezier te doen stapt ze dit jaar toch in de trein om het feest met haar familie te vieren.

Maar door allerlei tegenslagen ontaardt de reis in een winterse roadtrip per sneeuwschuiver en pick-uptruck. Zo heeft Anna ruim de tijd om eindelijk eens goed over haar verleden en zichzelf na te denken. Misschien is het tijd voor verzoening? Over de boeken van Corina Bomann ' Een boeiend, maar ook spannend familieverhaal dat de lezer meevoert langs Engelse landhuizen, exotische landschappen, mystieke gebeurtenissen, historische details en de romantiek van een verboden liefde. ' NBD Bibliion ' Een mooie roman over de onthulling van een mysterieus familiegeheim. ' \*\*\*\* Chicklit.nl

Het ongeluk / druk 1

Al onze gisterens

De jasmijnzussen

de optimo genere. Interpretandi alter de claris Interpretibus

Alberi, Luna, Lago, Chiaro Di Luna Taccuino / Agenda / Quaderno Delle Annotazioni / Diario / Libro Di Scrittura / Carnet / Zibaldone - 6 X 9 Pollici (15,24 X 22,86 Cm), 110 Pagine, Superficie Lucida.

De leeglopers

De kleuren in het land van koningin Weeromme krijgen ruzie en verworden tot een grauw grijs, totdat de koningin kleurige tranen huilt en de kleur terugkeert. Prentenboek met fantasievolle tekeningen in kleur. Vanaf ca. 6 jaar.

Legenden van de indianen aan de Canadese westkust.

Charles, directeur van een bedrijf in Parijs, is verliefd op zijn mooie jonge collega Nathalie. Maar zij heeft pas geleden haar man verloren en wil niets van hem weten. Een Zweedse medewerker, Markus, heeft meer geluk: op een dag, wanneer Nathalie meer dan ooit gebukt gaat onder het gewicht van de eenzaamheid, werpt zij zich in Markus' armen. Voor hem is het een openbaring, maar Nathalie geneert zich dood na deze ondoordachte actie. Markus zal al zijn fijngevoeligheid en humor moeten inzetten om haar voor zich te winnen. Hierbij krijgt hij hulp uit onverwachte hoek: dankzij Charles' bijtende jaloezie wordt de band tussen de aarzelende geliefden steeds sterker. David Foenkinos heeft een perfect gevoel voor absurde en hilarische scènes en zet de lezer geregeld op het verkeerde been. La d é licatesse is een trefzekere, ontroerende roman over de nasleep van een groot verlies en de verwarring van een ontlukende liefde.

Italiaanse sprookjes

The notebook (Het dagboek)

Tikkop