

Ford Windstar Vacuum Hose Diagram

Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw geconfronteerd met haar verlies.

Inleidend overzicht van het gehele vakgebied van management.

Macht en seks onder mensapen

Rosa's oorlog

Kinderbijbels vergeleken

Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar kinderen.

'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijstysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

het leven van Lilli Jahn, 1900 - 1944

Wilde irissen

Chilton's Ford Windstar 1995-98 Repair Manual

Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '

"Covers all U.S. and Canadian models of Ford Windstar"--Cover.

Het Allergie formularium

Gevangen in de tijd

Kiplings keuze

De 18-jarige zoon van de beroemde schrijver Rudyard Kipling is vreselijk trots wanneer hij in 1915 naar het front in Frankrijk mag, maar niemand beseft dan hoe gruwelijk hij aan zijn einde zal komen.

Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de bureu hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoonje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...

Mensch-zijn

12 jaar slaaf

Die Musci der Flora von Buitenzorg

Onder het poolijs ligt iets wat de wereld voorgoed kan veranderen... Een NASA-satelliet doet een opzienbarende ontdekking op de Noordpool. Dat is een opsteker voor de ruimtevaartorganisatie, die al tijden onder vuur ligt. Ook voor president Zach Herney betekent de vondst goed nieuws: een tweede termijn in het Witte Huis lijkt in zicht. Rachel Sexton, analiste bij de inlichtingendienst NRO, krijgt opdracht na te gaan of de vondst authentiek is. In allerijl vertrekt ze naar het noordpoolgebied, te controleren. Na Rachels aankomst neemt de zaak een onverwachte wending. Het bewijs lijkt minder rotsvast dan gedacht. Voor de president ingelicht kan worden, begint een nachtmerrie op het poolijs... De wereldberoemde Dan Brown is de zoon van een wiskundige en een muzikante. Hij is getrouwd met de kunsthistorica en schilderes Blythe. Voor hij fulltime schrijver werd, was hij jarenlang docent Engels op een universiteit. En reken maar dat De Delta Deceptie niet een compleet Vns Detectieve & Thrillergids "Spannende uurtjes gegarandeerd. Elsevier

'Een ontaarde moeder, een koolviswijf, een praktiserend nudist' – zo typeerde Joke Smit zichzelf in een van haar boeken. Ze maakte zich al los van het geloof van haar ouders toen dat nog niet in de mode was. Ze had al een vrij huwelijk toen de seksuele revolutie nog niet in zicht was. En ze combineerde het moederschap met een volledige baan toen werken voor getrouwde vrouwen nog als taboe werd beschouwd. In 1967 werd ze beroemd met 'Het onbehagen bij de vrouw'. Dat artikel startschot voor de Tweede Feministische Golf in Nederland. Korte tijd later richtte ze, samen met Hedy d'Ancona, de actiegroep Man Vrouw Maatschappij op, manifesteerde ze zich in de PvdA en werd ze de motor achter talloze feministische initiatieven. Joke Smit bleef daarbij haar eigen koers varen. Haar feminisme was radicaal, haar politieke strategie sociaaldemocratisch, haar inborst calvinistisch en haar levenshouding libertair.

biografie van een feministe

Management

(zugleich Laubmoosflora von Java)

Alle ogen zijn gevestigd op het Midden-Oosten. Israël heeft een eerste aanval op Iran uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases uitgeschakeld plus zes nucleaire kernkoppen onschadelijk gemaakt. De Twaalfde Imam kondigt nietszientiende wraakacties aan. De president van de VS, William Jackson, dreigt een motie van de VN Vredesraad te steunen die de Joodse Staat scherp veroordeelt voor daden van niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde agressie. Intussen heeft CIA-agent David Shirazi als infiltrant in het Iraanse regime informatie onderschept waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen onbeschadigd zijn gebleven en zijn veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het gevaar op raketslagen toeneemt maar ook de houding van vele regeringen steeds vijandiger en achterdochtiger wordt, moeten David en zijn team in een race tegen de klok de kernkoppen zien te lokaliseren. Voordat zich een mondiale ramp zal voltrekken.

Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipblogger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: 'Doe elke dag een ding waar je bang voor bent.' - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoke, haar exen opzoeken, acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. 'Onverschrokken memoires van een jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.' - Kirkus Review 'Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.' - Julie Powell auteur van Julie & Julia

Voorbij het verleden

De Delta deceptie

Mijn gewonde hart

Dat hij 's nachts zijn bed uit moet voor een schoorsteenbrand is brandweercommandant Brendan Caine wel gewend. Dat hij die nacht oog in oog zou komen te staan met Lucy Drake had hij echter totaal niet verwacht! Opeens wordt hij herinnerd aan die ene gepassioneerde kus, jaren voor zijn huwelijk. Wie had gedacht dat hij na het overlijden van zijn vrouw en met de zorg voor zijn twee kleine kinderen weer zo'n sterk verlangen zou voelen? Lang geleden had Lucy grote haast om Hope's Crossing te verruilen voor de grote stad. Nu ze terug is en het monumentale huis gaat betrekken dat haar tante haar heeft nagelaten, denkt ze dat ze Brendan wel weer onder ogen durft te komen. Destijds heeft ze hem toch ook weten te weerstaan? Alleen lijkt het vuurtje van hun wederzijdse aantrekkingskracht nog helemaal niet gedoofd...

Vrouw zoekt berg om tegen op te zien

Chimpanseepolitiek / druk 4

Joke Smit