

Baby Letter Game Cf Ltkcdn Net

Als Jill en Eustaas Narnia weer binnenkomen, blijkt er iets vreselijks aan de hand te zijn. De sluwe aap Draaier heeft zijn vriend, de domme ezel Puzzel, een leeuwenhuid aangetrokken en zegt tegen iedereen dat hij Aslan is. En veel dieren die Aslan nog nooit gezien hebben geloven hem, zelfs als de bevelen van de namaak-Aslan steeds slechter en wreder worden. Tirian, de koning van Narnia, moet snel handelen, voordat de vrede in het koninkrijk helemaal weg is. Peter, Edmund en Lucy vechten nog eenmaal mee met Jill en Eustaas in het grote, laatste gevecht, dat de toekomst van Narnia eens en voor altijd zal bepalen. Narnia kan niet blijven zoals het is, maar hoe zal het veranderen?

Het paard en de jongen

Het portret van Dorian Gray

Door een lumineus idee van Swimmy, een klein zwart visje, gaan hij en al zijn rode broertjes en zusjes als één grote vis zwemmen, zodat vijanden hen niet meer durven aanvallen. Prentenboek met grote, kleurrijke platen.

Vanaf ca. 5 jaar.

Stap op pap

Visje een, visje twee, visje visje in de zee

Wat zou je doen als je nog één dag kan doorbrengen met je overleden moeder? Charley Benetto krijgt deze wonderbaarlijke kans. Na een leven vol teleurstellingen, mislukkingen en een alcoholverslaving, besluit hij op een dag een einde aan zijn leven te maken. Maar als zelfs dat niet lukt, strompelt hij compleet verloren naar zijn ouderlijk huis. Daar ontvangt zijn moeder hem met open armen, alsof er niets gebeurd is. Kan hij de in het verleden gemaakte fouten nog recht zetten? 'Nog een laatste dag' is de hartverwarmende roman van Mitch Albom, dat de top bereikte van de New York Times Bestseller List. Ook heeft Oprah Winfrey het verhaal verfilmd voor de Amerikaanse televisie in 2007. Mitch Albom (1958) is de Amerikaanse schrijver van de New York Times-bestseller 'Mijn dinsdagen met Morrie', dat wereldwijd meer dan veertien miljoen keer verkocht werd. Onder leiding van niemand minder dan Oprah Winfrey werd de roman verfilmd en ontving het vier Emmy Awards. In zijn romans schrijft Albom op inspirerende en waardige wijze over de dood en over de zin van het bestaan, waar zijn debuut 'Vijf ontmoetingen in de hemel', met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, een prachtig voorbeeld van is. Ook werd de verfilmde versie een echte kijkcijferhit op de Amerikaanse televisie met bijna 19 miljoen kijkers. In totaal zijn er meer dan 39 miljoen van zijn boeken verkocht in 42 verschillende talen.

Swimmy

baby kalender met stickers

Prentvertelling met een bewerking van het verhaal over vier kinderen die via de kleerkast in het toverland Narnia komen. Vanaf ca. 10 jaar.

Raad eens hoeveel ik van je hou. Mijn eerste jaar / druk 1

Het betoverde land achter de kleerkast

Het is al een grote verrassing voor Shasta om te ontdekken dat hij niet de zoon is van Arshiesh de visser. Dan ontmoet hij Brie, het sprekende paard. Samen met Brie komt hij terecht in de avonturen die hij zich zelfs in zijn wildste dromen niet had kunnen indenken. Samen willen ze vluchten uit het slechte land Calormen naar het veilige en gelukkige land Narnia, waar Peter als Hoge Koning regeert. Ze vermommen zich en gaan op weg. Het is een lange reis, eerst naar de hoofdstad van Calormen, Tashbaan en daarna door de woestijn en over de bergen. Hun achtervolgers zitten hen op de hielen en ze worden bedreigd door wilde dieren. En kunnen ze het meisje Aravis, dat met hen meereist, werkelijk vertrouwen? Als Narnia eindelijk in zicht komt, weet Shasta dat hij zijn angst moet overwinnen. Want ook Narnia is in groot gevaar.

Nog een laatste dag

Winnie de Poeh

In welk land baby's ook worden geboren, één ding is hetzelfde: ze hebben allemaal tien vingertjes en tien teentjes. Oblong prentenboek met tekeningen in zachte kleuren en een tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.

Het laatste gevecht

Tien vingertjes en tien teentjes

Het domme, snoeplustige, maar o zo lieve speelgoedbeertje beleeft met al zijn vriendjes en hun beschermer Christoffer Robin allerlei avonturen in het Honderd-Bunders-Bos. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.