

Apexvs Learning Answers

Overzicht van het ontstaan van het heeal, de aarde en de ontwikkeling van het leven op deze planeet, gevolgd door een beschrijving van acht biotopen zoals die in Europa zijn te vinden.

*In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvoeisel van de baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde podcast, voeren twee mannen die al lange tijd met elkaar bevriend zijn een openhartig en intiem gesprek over het leven, over muziek en over hun niet aflatende liefde voor Amerika, met alle problemen en tegenstrijdigheden die dat land kenmerken. Het bevat meer dan 350 foto's, exclusief bonusmateriaal en nooit eerder gepubliceerd archiefbeeld. Renegades: Born in the USA omvat een reeks openhartige, onthullende en onderhoudende gesprekken tussen president Barack Obama en muziklegende Bruce Springsteen, waarin niet alleen verhalen over hun persoonlijke geschiedenis en de bepaalde momenten in hun carrière aan bod komen, maar ook de polariserende politiek in Amerika en de steeds breder kloof tussen de Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en zeldzaam archiefmateriaal en biedt een fascinerend en fraai geïllustreerd portret van twee excentrieke mannen, een zwarte en een witte, die proberen hun eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis, identiteit en gemeenschapszin in verband te brengen met het grotere verhaal over Amerika. Het boek bevat: * Speciaal voor deze uitgave geschreven inleidingen van president Obama en Bruce Springsteen * Geannoteerde toespraken van Obama die nooit eerder zijn gepubliceerd, waaronder zijn 'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de protestmarsen van Selma naar Montgomery' * Handgeschreven songteksten van Springsteen uit diens inmiddels vijftigjarige carrière * Zeldzame en exclusieve foto's uit de persoonlijke archieven van de auteurs * Gesprekken en verhalen die niet zijn opgenomen in de podcast * Historische foto's en documenten die dienen als omljsting van de gevoerde gesprekken In een opnamestudio die vol stond met gitaren en tijdens ten minste één rit met een Corvette spreken Obama en Springsteen over het huwelijk en het vaderschap, over rassenkwesties en mannelijkheid, over de verleiding van het onbekende avontuur en de lokroep terug naar huis. Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun favoriete protestsongs en over de meest inspirerende Amerikaanse helden die ze kennen. Tijdens de gesprekken praten ze over hun verlangan om in hun carrière een groter en waarachtiger verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu en dan een prijs voor worden betaald, en ze onderzoeken samen hoe het verscheurde Amerika de weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.*

Als een gevoelig meisje opgroeit, gaat dit niet zonder problemen.

Herfsttij der Middeleeuwen

De Tora-boeken / druk 4

Zieke geest

Glas in lood

Peter, de hoofdfiguur van dit boek, is de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen 'de weg, die dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is geschreven met een beheerst realisme en een wijsgerige, aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op keer treffen.

Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi Manette met haar twee dochters gekidnapt en opgesloten in een vochtige kelder. Hun belager is John Mail, een geesteszieke die ooit bij haar onder behandeling was. Lucas Davenport krijgt de opdracht de ontvoering tot een goed einde te brengen, maar ondanks al zijn tergende telefoontjes lijkt John Mail ongrijpbaar. De tijd verstrijkt. Terwijl Andi onafgebroken op haar kwelgeest inpraat in de hoop een zwakke plek te treffen, zet Davenport alles op alles om de vrouw en haar kinderen te bevrijden. Maar werkt de tijd in hun voordeel?

Joris moet op een ochtend in zijn eentje op zijn grootmoeder passen, maar die is intens gemeen. Hij bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Maar dan gebeuren de vreemdste dingen. Joris en de geheimzinnige toverdrank is een fantastisch kinderboek van de wereldberoemde bestsellerauteur Roald Dahl.

Met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-boek kun je op je smartphone, tablet en op je e-reader lezen. Dit e-boek is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Joris woont op een boerderij, ver van alles af. Op een zaterdagochtend meet hij in zijn eentje op zijn grootmoeder passen, maar Joris haat zijn grootmo, dat akelige, hekselige ouwe wijf. Hij bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Er gaat van alles in: kanariezangzaad, varkenstalletten, motorolie en nog veel meer. Grootmoe drinkt het drankje en ze groeit en groeit. Ze gaat door het plafond en zelfs door het dak heen! Wanneer Joris en zijn vader besluiten nog meer toverdrankjes te gaan maken, gebeuren de vreemdste dingen. 'Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.' – VPRO-gids

Renegades

De Natuur van Europa

Meestertekeningen

Verrijzeld

Een groep Schotse kolonisten, die zich in de 19e eeuw in Australië heeft gevestigd, neemt een blanke jongeman op die sinds zijn schipbreuk bij de aboriginals heeft gewoond.

De rust in het Ierse plaatsje Rosmore wordt bedreigd door de aanleg van een nieuwe snelweg. Zal deze verbinding met de buitenwereld welvaart brengen of een einde aan de gemeedelijke sfeer maken? Vooral het feit dat de bron van Sint Anna voor de snelweg moet wijken zorgt voor ophef. Vele generaties gingen al met hun dromen en zorgen naar de bron om te bidden voor beterschap. Vader Flynn hoort de inwoners van Rosmore aan terwijl ze kiezen tussen de tradities uit het verleden en de beloftes van de toekomst.

Achttien artikelen over de verburgerlijking van de middeleeuwse literatuur.

Op belofte van profijt

Robert Campin

Wit bloeit de meidoorn

een beschrijving van ruim vijftig kinderbijbels verkrijgbaar in het nederlandse taalgebied

Alison en Jenny McGregor zijn Aberdeens beroemdste zingende moeder-dochterduo. Ze zijn door naar de halve finale van het populaire programma Britain's Next Big Star, staan in alle roddelbladen en hebben miljoenen YouTube-hits. Iedereen is dol op hen. Maar dan slaat hun droomeventje om in een nachtmerrie. Het duo wordt ontvoerd en in alle media verschijnen eisen om losgeld, met de mededeling dat fans de komende twee weken diep in de buidel moeten tasten willen ze Alison en Jenny ooit levend terugzien. Terwijl de deadline nadert, proberen Logan McRae en zijn collega's wanhopig de twee vrouwen te vinden, maar de kidnappers hebben geen enkel spoor achtergelaten. Het onderzoek loopt dood en de prijs van roem lijkt hoger dan ooit...

Gekleefd in een safarirok en voorzien van een muskietennet reist Casey Michaels af naar A'Qaban voor een sollicitatiegesprek met sjeik Rafik al Rafar. Ze verwacht een barre kamelenrit door de woestijn, gevolgd door een ontmoeting met een man in een lang gewaad. Maar de sjeik blijkt struk in het pak te zitten, en hij leidt haar rechtstreeks naar zijn moderne kantoor. Daar staat ze dan met een onfatteuze flaphoed op haar hoofd! En ze krijgt het bijzonder warm van de zwoele blik waarmee de knappe woestijnprins haar opneemt. Had ze haar rugzak nu maar volgestouwd met sexy lingerie, in plaats van die veel te grote zandwerende onderbroeken...

Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben, maar ze leert dat daar ook nare kanten aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.

Voorbij het verleden

Uit het oosten en westen

Vriendjes, vreemdgaan en andere verleidingen

De vergissing van Descartes

Het vervolg op Hoortjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere suklop verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een pieklein beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietse eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk. Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de Italiaanse zanger en Liedesgod. Wie van de twee gaat het worden?

In zijn bestseller 'De vergissing van Descartes' zet Antonio Damasio zich af tegen Descartes' opvatting dat lichaam en geest twee verschillende, van elkaar gescheiden aspecten van de mens zouden zijn. Lichaam en geest zijn juist onlosmakelijk verbonden. Damasio put uit zijn ervaringen met patiënten met hersenschade om te laten zien welke rol de emoties spelen bij de vorming van ons wereldbeeld. Een herdruk ter gelegenheid van Antonio Damasio's nieuwe boek, 'De vreemde orde der dingen', waarin hij laat zien hoe emotie en gevoel bepalend zijn voor de menselijke cultuur.

Door zijn magnunopus Herfstj der Middeleeuwen (1919) werd Huizinga wereldberoemd. In het boek betoogt Huizinga dat de overdreven formaliteit en romantiek van het laatmiddeleeuwse hofleven een verdedigingsmechanisme was tegen de toenemende verruwing van de maatschappij. Voor deze cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis koos Huizinga bewust voor kronieken en literatuur als bronmateriaal en niet voor archiefstukken. Zijn kunsthistorische benadering heeft hem enerzijds veel lof en anderzijds veel kritiek opgeleverd. De Nederlander Johan Huizinga (1872 – 1945) was historicus, antropoloog en cultuurfilosoof. Hij is de grondlegger van de Nederlandstalige cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. Zijn Herfstij der Middeleeuwen (1919), Erasmus (1924) en Homo Ludens (1938) worden tot zijn belangrijkste werken gerekend. Uit zijn werk blijkt een voorliefde voor sprookjes en bewondering voor de middeleeuwse ridderslike ethiek. Vanwege het sterke literaire karakter van zijn werk is Huizinga meermaals genomineerd voor de Nobelprijs voor de literatuur.

Valse schijn

de Meester van Flémalle

Kinderbijbels vergeleken

van Jan van Eyck tot Hieronymus Bosch

Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw geconfronteerd met haar verlies.

De Ierse O'Hurleys: een hechte familie om meteen in je hart te sluten. Het onafscheidelijke artiestenechtpaar Frank en Molly heeft altijd geprobeerd om niet alleen hun volharding aan hun vier kinderen door te geven, maar ook hun inlevingsvermogen en hun passie. Nu is het aan zoon Trace en drieling Abby, Maddy en Chantel om daarmee een eigen leven op te bouwen. Op een afgelegen ranch in Virginia wijft Abby zich sinds de dood van haar echtgenoot, een beroemde autocoureur, helemaal aan de opvoeding van haar twee zontjes en het fokken van paarden. Dit leven, dat ze met veel geduld en moed heeft opgebouwd, wordt onverwacht bedreigd door de komst van Dylan Crosby, een journalist die een boek over haar man schrijft. Voor hem mogen zijn vele vragen gewoon bij zijn research horen, voor Abby leiden ze naar een pijnlijke waarheid die achter slot en grendel moet blijven, omwille van haar kinderen. Maar dat is niet het enige gevaar dat de vasthoudende Dylan vormt. Minstens zo onrustbarend is de wervelwind aan emoties die hij in haar losmaakt... Eerste compleet nieuwe en uitgebreide editie!

Gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van de glas-in-lood kunst vanaf het vroegste begin tot heden.

Debet

Kleine Inez

De engel zweeg

de meesterwerken ; Robert Campin [Meester van Flémalle], Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Petrus Christus, Dieric Bouts, Hugo van der Goes, Hans Memling, gerard David

Tekeningen van vijftiende-eeuwse Zuid-Nederlandse meesters ('Vlaamse Primitieven').

Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn geboortestad, waar geen plaats voor hem is en waar hij eigenlijk niet eens mag blijven.

Aan de hand van werken van o.a. de Meester van Flémalle, Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Petrus Christus, Dieric Bouts en Hans Memling wordt een overzicht gegeven van de Vlaams/Nederlandse schilderkunst van de vijftiende eeuw.

een geïllustreerde geschiedenis

Born in the U.S.A.

Het lied van de bomen

Huig de Groot en Maria van Reigersbergen

Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en gedichtjes uit Het grote boek voor de kleintjes, Het grote boek voor de kleuters, Het grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes en liedjes voor de kleintjes. De bekende figuurtjes maken van alles mee: ze gaan kamperen of logeren, lopen weg of ruimen op, willen geld verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of ziek. Ieder verhaaltje of gedichtje is een feest van herkenning voor jonge kinderen. Een heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit voor te lezen!

Trilogie over een Noorse jonge vrouw die de vernederingen en het seksueel misbruik uit haar jeugd probeert te overwinnen.

In vier maanden tijd verdwijnen scht mensen uit hun huis in hetzelfde Japanse dorp. De politie ontvangt een schriftelijke bekentenis, ondertekend door de 29-jarige Oda Sotatsu. Deze wordt uitgebreid verhoord en draait de gevangenis in. Tot zover de bekende ingrediënten van menig literaire thriller. Maar deze zijn slechts het uitgangspunt voor een roman waarin Jesse Ball, of de gelijknamige verteller die door het geval Sotatsu gefascineerd raakt, de grenzen van fictie tot het uiterste rekt. "Sinds het zwijgen begon" heeft de vorm van een onderzoeksverslag, maar hoe meer 'Ball' boven tafel krijgt, des te groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu überhaupt de misdad gepleegd? Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als toegankelijke manier voert Jesse Ball ons mee in een volstrekt origineel, op zichzelf staand literair universum.

Joris en de geheimzinnige toverdrank

Herinnering aan Babylon

Het grote voorleesboek

De landverhuizers in Canada

Mississippi, 1929. Millie Reynolds groeit op tijdens de crisisjaren. Ze wil niets liever dan ontsnappen aan haar ellendige bestaan: een gewelddadige vader en een moeder die haar verwaarloost. Vastbesloten gaat ze op zoek naar een plaats waar ze zich echt thuisvoelt. Dan ontdekt Millie de sleutel van een kist die verrassende geheimen uit vorige generaties van haar eigen familie onthult. Wanneer haar leven een tragische wending neemt, kan Millie dankzij de mysterieuze inhoud van deze kist eindelijk de langdurige vicieuze cirkel van wanzin en mishandeling in haar familie doorbreken. Door dit alles heen onderende ervaring van haar eerste liefde. Tegelijkertijd wordt haar vertrouwen op God op de proef gesteld. Zal Millie dankzij de kracht van vergeving uiteindelijk de weg vinden naar echte vrijheid?

Debet van Saskia Noort is het vervolg op De eetclub. De karakters komen allemaal weer terug in dit boek, gerijpt, gevormd door het leven en gehaaid dan ooit. Saskia Noort is de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur. Van haar titels werden tot nu toe meer dan 2,7 miljoen exemplaren verkocht. Debet van Saskia Noort is als vanouds weer een echte pageturner. Op een koude winternacht verongelukt tv-productent Michel Brouwers, waarna zijn echtgenote Karen ontdekt dat hun perfecte leven een gruwelijke leugen blijkt te zijn geweest. Om de waarheid boven tafel te krijgen moet ze terug naar de plek waar het allemaal begon: haar oude woonplaats Bergen en haar vriendengroep van toen, de eetclub.

Annie John

Gesluierd verlangen

nieuwe sprookjes

De Vlaamse primitieven