

Aa C Rodynamique Cahiers De Couche Limite

This title can be previewed in Google Books - http://books.google.com/books/vid=ISBN9789052603841.

Eerste deel in nieuwe reeks historische avonturenthrillers 'Deze fantastische avonturenrhiller zit boordevol actie, intrige en spanning!' - Booklist Zoon van het Noorden staat boordevol prachtige beschrijvingen, tot leven gebrachte Vikingsagas en fascinerende en unieke karakters en geeft daarmee de historische avonturenroman een nieuwe dimensie. 999, het laatste jaar van het eerste millennium, is het jaar van de geboorte van Thorgils Leifsson, zoon van Leif de Gelukkige en Thorgunna, een mysterieuze Ierse edelvrouw die gezegend is met helderziendheid. Thorgils, op jonge leeftijd is gescheiden van zijn ouders, wordt in IJsland en Groenland grootgebracht door verschillende mentoren die hem de oude gebruiken en gewoontes bijbrengen, en hem waarschuwen voor de invasie van de Witte Christus in het land van de Oude Goden. Als hij nog een kind is, komt hij in Vinland terecht, de meest afgelegen buitenpost in het Westen, waar hij getuige is van een brute afslachting, die wordt geleid door zijn boosaardige tante, en waarbij een complete Viking-nederzetting uitgeroeid wordt.

In IJsland raakt hij in een bloederige vete tussen rivaliserende families verwickeld en in Ierland wordt hij tot krijgsgevangene gemaakt en verkocht als slaaf. Thorgils, die een zwervend bestaan leidt, heeft dankzij zijn kwikzilverachtige sluwheid het vermogen om zich aan elke denkbare situatie aan te passen. Hij is een aanbidder van de god Odin, en de turbulente gebeurtenissen in zijn leven brengen hem op het slagveld, waar hij ternauwernood aan de dood ontsnapt, levensbedreigend ziek wordt en schipbreuk lijdt

Je moet veel van mannen houden

Seks, puberteit en al dat gedoe

Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht

Homoërotische jeugdherinneringen.

De reisgids Wat & Hoe Stedentrip Napels en de Amalfikust, met insider tips, Top 10 hoogtepunten, wandelingen en diverse kaarten en plattegronden. Het bruisende Napels ligt aan een idyllische baai en is even beroemd om zijn inwoners als om zijn prachtige architectuur en musea. Aan de schitterende Amalfikust vind je een blauwgroene zee, steile kliffen en prachtige citroengarden. En niet te vergeten de Italiaanse levenskunst, waar je volop van kunt meegenieten.

Overzicht van Buckle's Geschiedenis der beschaving

Godsdienstige en kerkelijke geschriften

Gaspar van der Heyden 1530-1586

Carlo Franconi. Een van de topkoks van Italië, een wonder van talent, vakmanschap en charme. Als hij kookt, is het alsof hij de liefde bedrijft. Als hij spreekt, is zijn stem een streling die de verrukkelijkste visioenen oproept... Juliet Trent heeft het allemaal al vaak gehoord, en ze wil onder de indruk is ze niet. Als publiciteitsagent is ze meer geïnteresseerd in het boek dat de man heeft geschreven en dat een bestseller belooft te worden. En in het feit dat die beroemde charme van hem mooi van pas kan komen tijdens de promotietournee waarop ze hem moet zo goed als seks!

Voorzien van vele grappige kleurentekeningen komen allerlei onderwerpen aan de orde die te maken hebben met puberteit en seks. Vanaf ca. 12 jaar.

Zoon van het Noorden

Kruidje-roer-me-niet

Oude liefde roest niet

Striker, een bedrijf gespecialiseerd in oliemanagement, doet een verbazingwekkende ontdekking tijdens een routineonderzoek naar de ligging van een kleine oliereserve aan de kust van Equatoriaal Guinea. Op een seismogram is te zien dat onder het kleine olieveld een veld ligt dat meer olie bevat dan heel Saoedi-Arabië. Striker is van mening dat het eigenaar van het olieveld is, door een getekende overeenkomst, en dus in feite heel Equatoriaal Guinea bezit. Met de hulp van de cia en de militaire organisatie Hadrian wil Striker de huidige regering omverwerpen en zo controle over het land krijgen. Een geheimzinnig document, dat alleen bekend is onder de naam Het Hadrianus Memorandum, blijkt hierin van essentieel belang.

Amsterdam, 1632 De dief Aris Kindt heeft een afspraak met de galg. Zijn lijk zal door de beroemde Dr. Nicolaes Tulp worden ontleed tijdens een wetenschappelijke anatomische les. De jonge schilder Rembrandt van Rijn heeft van het Amsterdamse Chirurgijngilde opdracht gekregen het geheel vast te leggen. Flora, de vrouw die zwanger is van Aris, hoopt het lichaam van haar geliefde te kunnen redden van de beul. René Descartes, de toekomstige Franse filosoof, wil de dissectie bijwonen in de hoop het geheim van de menselijke ziel te begrijpen.

Pia, de hedendaagse conservator van het Mauritshuis in Den Haag, doet een fascinerende ontdekking.

Duivelsbotten

Dag van ontmaskering

Verteller van de wind

'Griezelig aannemelijk. Een van Folletts beste.' Time Londen, begin 1914: zijn naam is Feliks. Hij is naar Londen gekomen om een moord te plegen die de loop van de geschiedenis voorgoed zal veranderen. Feliks is een meester in het manipuleren, en heeft vele andere wapens tot zijn beschikking. Maar zijn tegenstanders zijn de voltallige Engelse politie, een briljante en invloedrijke lord, en de jonge Winston Churchill zelf. Tegen zo'n overmacht is niemand opgewassen – behalve de man van St. Petersburg. De pers over De man van St. Petersburg ‘Een geweldige thriller en een uitstekende roman. Follett overtreft zijn concurrenten!’ Newsday ‘Knetterende spanning, misschien wel zijn beste tot nu toe!’ San Diego Union

Wanneer een jongeman op het punt staat te trouwen, komt hij zijn jeugdliefde weer tegen.

Inzicht en Toezicht

Twaalf gedichten

Het witboek

Tien jaar is Nelio als bakker José hem gewond en badend in het bloed aantreft op de toneelvloer van een theater in een Afrikaanse stad. De jongen is stervende, maar weigert alle medische hulp. In de negen slopende nachten voor zijn dood vertelt Nelio José zijn schokkende levensgeschiedenis. Een leven vol moed, wreedheid en liefde heeft hem het inzicht van een wijze man gegeven. Eerder verschenen als Comédia infantil.

Als een loodgieter per ongeluk een keldermuur kapotslaat, doet hij daarachter een gruwelijke ontdekking. Forensisch antropoloog dr. Temperance Brennan wordt opgeroepen, en wat haar in de kelder wacht is een ritualistisch tafereel: geslachte kippen en een geit; op een altaar een halfvergane schedel. Worden er mensen geofferd? Tempe probeert haar emoties en haar fantasie in bedwang te houden, maar dan doet ze nog een vreselijke ontdekking. Ze had met geen mogelijkheid kunnen voorspellen welke kant deze zaak op zou gaan - en hoe meer Tempe te weten komt, hoe groter het gevaar waar ze zelf in verkeert... Dit boek verscheen eerder onder de titel Met duivels genoeg.

Kunst in het hart van de Samenleving

Onuitgesproken

De zwarte pijn

Eindelijk regent het op de Droge Prairie. Veilig beschut in hun tipi vermaken Yakari en zijn vriendinnetje Regenboog zich met hun speelgoed. Plotseling beeft de aarde, de tipi stijgt op, wint hoogte en zet koers naar de toendra. Op initiatief van Nanabozo, het Grote Konijn met magische gaven, begeven de twee papooses zich naar het Hoge Noorden, waar de zon 's zomers nooit ondergaat. Ze ontdekken daar een onbekende fauna: kariboës, lemmings, muskusossen... Ze krijgen er met allerlei gevaren te maken, zelfs met wolven, en ontdekken een klein en weerloos schepsel. Het is maar goed dat een fascinerende witte vogel - de sneeuwuil Harfang - over hen waakt..

Door de zwakheid van koning David werd ze het middelpunt van een duister avontuur: overspel, misleiding en moord. Met haar bijzondere talent gaat Francine Rivers op zoek naar de persoon Batseba echt was. Met respect voor de Bijbelse gegevens wordt beschreven welke motieven en emoties er gespeeld zullen hebben. Wie was Batseba nu werkelijk? Hoe was ze onder alles wat er gebeurde? Hoe was haar relatie met God?

Napels en de Amalfikust

Yakari en de sneeuwvogel

Zijn naam was Feliks. En hij kwam uit Rusland om een moord te plegen die de geschiedenis voorgoed zou veranderen.

Solange, een Franse actrice die het tot Hollywood heeft geschopt, ontmoet op een sterrenparty ten huize van de onweerstaanbare George Clooney een zwarte acteur uit Canada. Ze krijgen een gepassioneerde affaire, maar Kouhouesso (Kameroens van afkomst) houdt meer afstand dan de geobsedeerde Solange. Zijn focus ligt elders: hij wil Conrads Heart of darkness verfilmen, en wel ter plekke, in de binnenlanden van Congo. Een krankzinnige onderneming, maar zelfs Oprah Winfrey wil er geld in steken. Voor de toch al kleine filmrol van blanke vrouw waar Solange op aast, denkt Kouhouesso aanvankelijk aan Gwyneth Paltrow of Kim Wilde. Hoe dan ook volgt Solange hem naar het diepst van donker Afrika.

Origami is de traditionele en seculiere Japanse kunst van het vouwen van papier, het creëren van afbeeldingen van wezens of objecten met de geometrische vouwen van papier.Origami helpt bij artistieke expressie en verhoogt de concentratie.Iedereen kan leren! Er zijn veel manieren om onze hersenen actief te houden en dit is een van hen, heel betoverend!

Tulpen & terpentijn

gemakkelijke ORIGAMI

De man van St. Petersburg